

# Engelen en Geesten



## Van onze laatste studie:

God schiep de wereld, dieren en de mensheid. De mens was een speciale scheppsel, die naar Gods beeld werd geschapen. Waarschijnlijk naar zijn denken, liefhebben zijn scheppen en kiezen tussen goed en kwaad.

Al heel spoedig ontstonden er problemen, en het was de mogelijkheid om te kiezen tussen goed en kwaad dat problemen bracht op aarde

Het begon met problemen in de wereld van de geesten.

*Psalm 93* <sup>1</sup>De Here is koning; de Here heeft zich bekleed, Hij heeft Zich bekleed, Hij heeft Zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. <sup>2</sup>Uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zij Gij.

## De Geestenwereld

God schiep geestelijke wezens, die engelen worden genoemd. Deze geesten waren goed en waren geschapen om God en de mensheid (aangezien ze naar Gods beeld zijn geschapen) te dienen.

*Psalm 103* <sup>20</sup>Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. <sup>21</sup>Looft de Here, al zijn heerscharen, gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.

### Vragen:

**Keuze vragen: (vink eerst één van de antwoorden aan✓ en vul daarna de lijn in)**

Waarvoor werden engelen geschapen?

- Om de aarde te heersen
- Om God te gehoorzamen en te dienen
- Om mannen en vrouwen, die God niet liefhebben, te dienen

Waren engelen goed of kwaad? \_\_\_\_\_.

*Hebreeën 1* <sup>14</sup>zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van Hem, die het heil zullen beërven?

*Lukas 1* <sup>19</sup>En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om u te spreken en u deze blijmare te verkondigen.

### Vragen:

Zijn engelen gewillig mensen te helpen?

- Ze geven niet om mensen
- Ze zijn boos op ons
- Ze worden door God gestuurd om ons te helpen

Hoe kunnen engelen u helpen? \_\_\_\_\_.

## **Boze Geesten komen in de wereld**

Plotseling verschenen boze geesten in de wereld. Sommige denken dat boze geesten engelen waren die tegen God rebeleerden onder leiding van een machtige engel Lucifer. Lucifer wilde God niet dienen, hij wilde gelijkgesteld worden als God.

**Ezechiël 28** <sup>13</sup>In eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente ovrdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuraarsteen en hematiet malachiet. Van Goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werdt, waren zij gereed. <sup>14</sup>Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. <sup>15</sup>Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden: <sup>16</sup>door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenaarheid en kwam u tot zonde. Van de berg der goden verbrande ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen. <sup>17</sup>Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp ik u neer,

**Jesaja 14** <sup>12</sup>Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, gij overweldiger der volken! <sup>13</sup>En gij overlegdet nog wel: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; <sup>14</sup>ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. <sup>15</sup>Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in de diepste der groeve.

De bijbel leert dat Lucifer(of Satan) een paar engelen overhaalde om hem te volgen.

**Openbaring 12** <sup>7</sup>En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, <sup>8</sup>maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de Hemel niet meer gevonden. <sup>9</sup>En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaam wordt duive de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

### **Vragen:**

Waarom was er oorlog in de Hemel?

Omdat arrogante, kwaadaardige engelen rebeleerden tegen God.

Omdat er verwaring was

Omdat de hemel van buiten uit aangevallen was

Wie was sterker, Gods engelen of Satans boze geesten? \_\_\_\_\_.

Deze sterke engelen van God worden gestuurd om u te helpen, als u God dient.

Satan en zijn boze geesten zijn op de aarde. Ze haten mannen en vrouwen, omdat ze God haten en de mensheid is naar God's beeld geschapen.

**1 Petrus 5** <sup>8</sup>Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende, wie hij zal verslinden. <sup>9</sup>Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Sommige boze geesten kunnen doen alsof ze voorouders zijn. U moet zich niet naar hun keren, ze zijn slecht en vijanden van God. De bijbel zegt ons dat Satan zich voor kan doen als een goede engel, "Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts" 2 korintiërs 11:14

### **Vragen:**

Welke geesten moet u dienen?

Gods engelen

Satans boze geesten

Geen van beide, geesten zijn nooit geschapen om gediend te worden.

Er is maar één echte God. Om iemand anders te dienen is rebellie tegen God.

Zult u voorouder geesten dienen? \_\_\_\_\_.

## *De mens koos om Satan te volgen*

Heel erg, Adam en Eva, de eerste man en vrouw kozen om Satan te vertrouwen. Satan deed zich voor als een slang, om Adam en Eva te misleiden.

**Genesis 3** <sup>1</sup>*De slang nu was de listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?* <sup>2</sup>*Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte van de hof mogen wij eten,* <sup>3</sup>*maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.* <sup>4</sup>*De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenzins sterven,* <sup>5</sup>*maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.* <sup>6</sup>*En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.*

Op deze wijze werd kwaad geïntroduceert aan de mensheid. Adam en Eva hadden geleerd hoe God ongehoorzaam te zijn. Deze ongehoorzaamheid noemt men zonde. Toen Adam en Eva begonnen met zondigen, kwam dood, leed en zonde in de wereld.

**Romeinen 5** <sup>12</sup>*Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo ook de dood tot alle mensen doorgedaan, omdat allen gezondigd hebben.*

### **Vragen:**

Wanneer zondigt u?

Wanneer u het antwoord niet kent

Wanneer u geboren wordt

Wanneer je kiest om het verkeerde te doen en God niet gehoorzaam bent

De bijbel zegt dat wij allen hebben gezondigd. Wanneer heeft u gezondigd?

---

## **Waarom moest dit gebeuren?**

Het is een beproeving. God beproeft elkéén van ons. Hij wilt weten wie zal kiezen om Hem te volgen en wie voor Satan en zijn boze geesten zal kiezen.

**Job 7** <sup>17</sup>*Wat is de mens, dat Gij hem zo groot acht en Uw aandacht op hem vestigt,* <sup>18</sup>*dat Gij elke morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft?*

### **Vragen:**

Wie zal Gods beproeving doorstaan?

Alleen zij die heel wijs zijn

Alleen zij die heel sterk zijn

Zij die ervoor kiezen om God te volgen.

Als wij God volgen, kunnen wij Hem om hulp te vragen. Wat voor soort hulp denkt u dat God ons zal geven? \_\_\_\_\_.

### **Overzicht**

- God schiep engelen om Hem en de mensheid te dienen
- Zonde verscheen toen één van de engelen trots werd en andere engelen leidde in rebellie
- De mensheid koos ook om te zondigen door God niet te gehoorzamen
- Wij hebbe de keus naar God te wederkeren en stoppen met zondigen
- Gods engelen zijn veel sterker dan boze geesten